

In 2010 heeft Sunita al een mooie (individuele) reis naar Nepal voor ons samengesteld en verzorgd met een trekking in Langtang, Helambu en Annapurna. Het was dan ook voor ons vanzelfsprekend om met de nieuwe plannen die we hadden weer contact te leggen met Sunita. Het liefst organiseren we zelf onze reizen, maar voor één keer in de zoveel tijd zo'n verre reis vallen we graag terug op de ervaringen, adviezen en contacten van Sunita. Deze keer wilden we heel graag in de Everest-regio een trekking maken en met de tijd die we nog over hadden een bezoek brengen aan het bijzondere Bhutan.



We hebben een prachtige reis van 33 dagen gemaakt, waarbij alle onderdelen klopten! Vliegreis (Etihad), transfers in Kathmandu, het hotel in Kathmandu aan de rand van Thamel en uitstekende gids (en drager) via de reisagent in Kathmandu. We hadden voor onze trekking ruim de tijd genomen, dat willen wij graag en Sunita heeft de extra rustdagen en een extra "ommetje" op de weg terug van Kala Patthar goed ingevuld. Door deze manier van trekken was elke dag ontspannen, konden we genieten van elk pad en alle uitzichten, zonder met de bestemming bezig te zijn en hebben we fit de Kala Patthar beklommen om te kunnen genieten van het

mooiste uitzicht wat er is!



Om op de terugweg nog de tijd te hebben om naar de verschillende Sherpadorpen te lopen die niet op de hoofdroute liggen vonden we heel fijn. We hadden daar nog wel een dag extra voor willen hebben.

Wat ook heel goed uitpakte is dat we pas na half november vertrokken zijn, toen het hoogseizoen in Nepal voorbij was. In oktober schijnt de Everest-regio zo druk te zijn dat het echt niet meer leuk is (behalve als je van veel mensen houdt). We hebben alle dagen schitterend weer gehad. Na half december wordt de kans op omslaan van het weer wel groot.

Eenmaal terug in Kathmandu was het wel omschakelen, maar in de Garden of Dreams en bij de Boudhanath lukt ons dat aardig. Meteen een mooie opmaat voor ons vervolg naar Bhutan. De vlucht naar Paro is adembenemend, zo'n mooi zicht op de Himalaya! Op de luchthaven stonden gids, chauffeur en auto gereed en ontvingen ons allerhartelijkst.

Voor ons, komend uit de chaos van Kathmandu en de eenvoudige lodges tijdens de trekking, was Bhutan wel een "cultuurschok"; alles keurig en stil en een hotelkamer zo groot als een hele lodge.

Dat wij al ingelopen waren en gewend aan de hoogte maakte dat we op onze eerste dag in Bhutan, tot verbazing van onze gids, "fluitend" naar Tigersnest klommen. Heerlijk om weer buiten te zijn en in de bergen!

De dagen erna veel in de auto gezeten, wat niet helemaal "ons ding" is, maar er is veel te zien (hoge passen, Dzongs, Kloosters én de Zwarthalskraanvogels!) en de rijtijd is lang in Bhutan omdat het allemaal bergwegen zijn, waar ook nog eens overal aan gewerkt wordt. Het advies van Wil om van Bumthang terug te vliegen naar Paro waren we dan ook erg blij mee. Het nadeel daarvan is alleen dat je vanaf dat moment de vertrouwde gids en chauffeur kwijt bent, want zij hebben anderhalve dag nodig om weer in Paro te komen. December is niet de tijd van de grote festivals. Gelukkig stonden op de festivalkalender nog twee kleine lokale festivals, maar dat vonden wij eigenlijk wel heel leuk en intiem. Bhutan is een bijzonder en mooi land en we zijn blij dat we de gelegenheid gehad hebben om er een week te zijn.



Opnieuw terug in Kathmandu raakten we al aardig thuis en werden we op straat herkend omdat we voor de 3^e keer terugkwamen in het Fujihotel waar een deel van onze bagage achtergebleven was en waar we nog ruim een etmaal waren om definitief afscheid te nemen van dit fascinerende land met z'n buitengewoon vriendelijke bevolking.